

Sommarens resor 2019



Danmark med Rekreation o Fritid!

sid 2-4

Studiecirkel med vinresa!

sid 5

Kroatien med Rekreation o Fritid!

sid 6-8

DANMARK RUNT OCH ETT GOTT SKRATT I HELSINGBORG

Så var dagen kommen då resan till Danmark gick av stapeln. Med lite problem att få med alla på resan blev vi lite försenade, men med Stena Lines goda vilja kom vi med färjan som avgick från Göteborg 10.30. På båten fick vi en god brunch och kunde handla lite i Taxfree shopen.

Väl framme i Fredrikshamn bar det av upp till Grenen där vi gjorde ett litet stopp för att se haven.

Färden gick vidare till Råbjerg Mile där Danmarks största vandrings dyn finns och som innehåller 4 miljoner 3 kubikmeter sand som rör sig 15-20 meter i nordöstlig riktning varje år och vars högsta punkt är ca 41m. Här intogs resans första busskaffe. Det som återstod av dagen var resan till Comwell Hotel i Aalborg och gemensam middag väntade.



Dag 2: Besök på blomsterparken Jesperhus och kalkgruvan Daugbjerg Idag var det blomsterparken Jesperhus som stod på programmet. Tidig frukost och avresa kl.08.00 för att vara framme vid 10.30 tiden.



Busskaffe passade bra innan besöket i parken. Vi vandrade runt i ca 2 timmar för att beskåda dess vackra utsmyckning med blommor. Det var bl.a. djur och sagofigurer som var gjorda av blommor, efter blomsterparken åkte vi till Kalkgruberna Daugbjerg där vi fick historien om Jens Langkniv (Jens Olesen) en man som var lands- vägsrövare och



levde i slutet av 1500-talet på de ensliga hedarna på Mittjylland. Han blev utmålad som en Jylländsk Robin Hood som stal från de rika och gav till de fattiga. Förutom information om gruvan



och Jens Langkniv fick vi provsmaka ost och vin som lagras i gruvan, vi ser här Lillemor, Ann-Mari, Elisabeth, Hans-Göran och Bernt som inmundigar ost och vin.

Det som återstod av dagen var att ta sig tillbaka till Aalborg och hotellet för en gemensam middag senare under kvällen.

Dag 3: Besök på Memphis

Mansion och Roskilde Domkyrka Elvis Huset är en kopia av Graceland i Memphis, Tennessee.

Här är det ett museum över Elvis Presley där det finns både kopior och original prylar.



Bild på Presleys första hem och en staty av Elvis.

Då vi idag hade lång väg till Roskilde ca 40 mil så fick vi se mycket av Danmarks landskap. Vi



passerade både Lilla och Stora Bält med dess broar, där bron över Stora Bält är världens näst största hängbro.

Dag 4: Vikinga-muséet i Roskilde, Lille Havsfriue och teatern "Var god dröj". På Vikinga-Muséet kunde se och lära om historien från 1000-talet när man sänkte vikingaskepp för att blockera infarten till Roskilde och skepp som är upphämtade från havsbotten och mycket annat.



Resan gick vidare genom Köpenhamn ut till Langelinje kaj där vi kunde beskåda "Den lille Havfruen". Resan upp till färjan i Helsingör gick via den vackra Strandvejen med ett stopp för bussfika. En färjetur på 20 min och vi var tillbaka till Sverige igen för incheckning på Hotel Good Morning och en middag. Före kvällens teater Var god Dröj.

Dag 5: Återresa hem via Sofiero, Båstad, Västra Karup kyrka och Kvibille. På hemresan passerade vi Sofiero och Båstad och stannade till för besök på Västra Karups kyrkogård där 'Birgit Nilsson ligger begravd, här blev det även busskaffe. Efter en god middag och köp av Kvibille ost på Kvibille Gästgiveri var det dags för hemfärd med många glada minnen i bagaget.



Ett Tack till vår eminente chaufför Ingemar och vår guide Boris



Vinresa!

Ett tjugotal SRF:are har under våren gått en vinprovarkurs och kursledare var Munskänkarna i Skara. Vid varje tillfälle var de



4 st vinsorter och med passade gott tilltugg till. Sista kurstillfället höll reseledare på MK-buss Jan-Ove Ahlgren i och berättade om vinresor m.m. Det startade ett intresse som resulterade i en vinresa till Tyskland och Frankrike med MK – buss. Den 15 augusti bar det av.

Färja mellan Rödbby - Puttgarden sedan genom Tyskland till Hannover för övernattnig. Dag två fortsatte vi mot Pfalz där vi tog in på hotell för fyra nätter.

Vi åkte runt i distriktet och provade vin hos olika odlare, en tur in i Frankrike med vinprovning hos en mycket trevlig man genomfördes också. Om man föll för något vin kunde vi köpa med oss några flaskor hem. Vinodlaren berättade, för att ökar mängden smakämnen i vissa viner används ektunnor för lagring och de används bara tre gånger sen är de förbrukade.

Vi deltog också i en vinparad i byn Asselheim utklädda som vikingar, där vi gick genom hela byn och serverade vin till de som ville ha. Vår reseledare Jan-Ove Ahlgren som tillsammans med en odlare lät oss vara aktörer, det var mycket roligt. Efter paraden smakade det gott med lite mat, se bild på första sidan Mona och Claes-Göran på puben.

Men vi provade inte bara vin utan vi åt gott på olika restauranger och hotell. Så med en viss saknad, men lite trötta återvände vi norr ut och övernattade sista natten i Burg.

Så var det dags att åka färjorna åt motsatt håll och vid 19 tiden var vi tillbaka i Skara den 21 augusti. Tips för att lagra, så kan man lägga vinerna längst ner i en garderob och där blir de både mörkt och vibrationsfritt.

Kroatien Baska Voda 7-14 september 2019



Tidig morgon 7 september träffades 15 st förväntansfulla och glada SRF:are som skulle till värmen i Kroatien, flygstart 07.25.

Det var varmt vid framkomst, men dåligt med sol, då det var regn och åskväder. Väl framme i Baska Voda och vårt hotell Horizont blev det vackert väder som varade hela veckan med stigande värme från ca 25 grader upp emot 30 grader.

Veckan bestod av sol, bad och några utflykter. Första utflykten var till Zadvarje lokala marknad där det fanns både levande djur och allt där utöver som man kan önska sig.



Nästa stopp var Omis en stad som uppstod vid mynningen av Cetinafloden. Här fick vi en guidad tur i



stadskärnan på trånga gator.

Bild: Så här glad blir man när man blir bjuden på kaffe, Lena Leimalm, Viveka Rapp och Ann-Mari Wänerskär.



Bilder: Båtturen på Cetinafloden.

Efter stadsturen var det båttur på Cetinafloden för att komma till restaurangen, där bjöds vi på en traditionell dalmatisk Peka – ett långkok med kött och grönsaker som har lagats i en gryta eller en djup ugnform som placeras i glöden av en eldstad. Åter till hotellet.

Bild: Några av matgästerna vid lergrytan.



Bild: "Goa Gubben" (på Göteborgska) Sven-Olof.



Baska Voda hade inte bara besök från Västergötland, det fanns även en miljardär från Ryssland som var på besök med sin 3,5

miljarders segelbåt (skall vara världens dyraste) se bild.





Det var även en halvdagstur till Imotski där vi fick se de båda sjöarna Blue Lake och Red Lake, två sjöar som ligger långt ner i liknande kratrar. Kunde man träffa vattenytan i Red Lake blev man gift. Efter misslyckandet att

bli gift bar det av till en lokal vingård där vi fick prova några lokala viner.



Bild: Vinprovorna Ann-Mari, Torgny och Viveka

En härlig vecka är till ända och då vi hade fram till eftermiddagen på oss innan bussen gick till Split var det några orädda personer som vågade sig på att åka Parasailing.

Bild: här ser vi Ann-Mari och Torgny åka Parasailing.



Bild: Skål Anneli och Karin Melin som sitter med varsin paraplydrink vid en servering.



Tack till er alla som var med. Vid pennan och bakom kameran Bernt Bagnå Rekreation o Fritid.